



## **Δοξολογία μπροστά στον αδριάντα του Αγίου Πρίγκιπος Βλαδιμήρου στη Μόσχα από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο και τον Αγιώτατο Πατριάρχη Κύριλλο**

Την ημέρα μνήμης του Αγίου Ισαποστόλου Πρίγκιπος Βλαδιμήρου και των εορτασμών της επετείου 1030 ετών από Βαπτίσεως των Ρως, στις 28 Ιουλίου 2018, κατόπιν λήξεως της Θείας Μυσταγωγίας στην Πλατεία Ιερών Ναών του Κρεμλίνου Μόσχας, πραγματοποιήθηκε λιτανευτική πομπή μέσα από το Κρεμλίνο και μέχρι το Αδριάντα του Αγίου Πρίγκιπος Βλαδιμήρου στην Πλατεία Μποροβίτσκογια.

Της πομπής ηγήθηκαν ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος. Επίσης στην πομπή συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Β. Πούτιν.

Ληξάσης της λιτανευτικής πομπής οι δύο Προκαθήμενοι τέλεσαν δοξολογία προς τιμήν του Αγίου Ισαποστόλου Πρίγκιπος Βλαδιμήρου μπροστά στον αδριάντα του.

Αμέσως μετά ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας προσφώνησε τους παρόντες και μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Σήμερα έχουμε προσέλθει στον αδριάντα του Βαπτιστού των Ρως, προκειμένου να αναπολήσουμε το προ 1030 ετών γεγονός, το οποίο προκάθορισε την περαιτέρω ιστορική πορεία των Σλαβικών λαών. Ακόμη τιμούμε και τον Ισαπόστολο Πρίγκιπα Βλαδίμηρο, στον οποίο οφείλουμε τον εορτασμό, και του οποίου η κοσμοθεωρητική επιλογή άπαξ και διά παντός άλλαξε τη μορφή όχι μόνο του Σλαβικού, αλλά και του χριστιανισμού πολιτισμού εν γένει. Μελετώντας τον βίο του Αγίου Πρίγκιπος, θαυμάζει κανείς τις σοφείς οδούς του Θεού, ο Οποίος τον οδήγησε στη σωτηρία...Ο κάποτε σκληρός Ηγεμόνας άρχισε να ζει με φόβο Θεού, έχοντας ειρήνη και αγάπη προς τους γείτονες πρίγκιπες, μοιράζοντας πλούσιες ελεημοσύνες στους πτωχούς και απόρους, στηρίζοντας ασθενείς και αναπήρους...

Σε τί οφείλεται αυτή η ριζική αλλαγή όχι μόνο του κοσμοειδώλου, αλλά και της εσωτερικής καταστάσεως της ψυχής; Ο χρονικογράφος μας παραθέτει ένα περιστατικό, όταν ένας από τους στρατιώτες της φρουράς του Πρίγκιπα, χριστιανός στο θρήσκευμα, αρνήθηκε να παραχωρήσει τον υιό του θυσία στους ειδωλολατρικούς θεούς. Μεγάλη, βεβαίως, εντύπωση στον Πρίγκιπα προκάλεσαν η εμμονή και το γενναίο φρόνημα ανθρώπων, οι οποίοι ομολόγησαν τον Χριστό και γι' αυτό υπέστησαν το μαρτυρικό θάνατο...Αρχίζει να αναλογίζεται τη δύναμη της πίστεως. Η καρδιά του αναζητά την αλήθεια. Κατανοεί, ότι η ειδωλολατρεία δεν είναι σε θέση να απαντήσει σε πολλά ερωτήματα, τα οποία τον προβληματίζουν, και επομένως στρέφεται στην πνευματική πείρα των λοιπών λαών. Αφού άκουσε κήρυκες από διάφορες χώρες επιλέγει τον χριστιανισμό Ανατολικής Εκκλησίας της βυζαντινής παραδόσεως. Οι ιστορικοί αγωνίζονται να τεκμηριώσουν την επιλογή του αυτή πολιτικά, και αυτός, ως ανήρ πολιτικός και διορατικός, πιθανώς δεν μπορούσε παρά να το λάβει υπόψη...Η καρδιά του Πρίγκιπα ανταποκρίθηκε στην καλή είδηση και πράγματι επιθύμησε να ακολουθήσει το Ευαγγέλιο, επιθύμησε να ζήσει αυτό το ηθικό χριστιανικό ιδεώδες».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος αναφέρθηκε στις συνέπειες της κρίσιμης αυτής επιλογής του Βλαδιμήρου. «Ο πολιτισμός και η μόρφωση συνδέονται άμεσα και αρρήκτως με την ένταξη των προγόνων μας στη χριστιανική παράδοση. Η Βάπτιση στα ρείθρα του Δνειπερου σηματοδότησε μια νέα φάση στην πνευματική, την ηθική και την πολιτιστική πορεία των Ανατολικών Σλάβων, άνοιξε μια νέα σελίδα της ιστορίας τους...Οι χριστιανικές Ορθόδοξες πνευματικές και ηθικές αξίες εν πολλοίς διέπλασαν τα γνωρίσματα του εθνικού μας χαρακτήρα και πολλές ψυχικές ιδιότητες του ανθρώπου μας. Το γενναίο φρόνημα και η αυτοθυσία, η τιμιότητα και η συνείδηση, η συμπάθεια και η έντονη αίσθηση δικαιοσύνης, είναι μεταξύ των εθνικών μας αξιών και ιδεωδών. Η χριστιανική παράδοση αποτέλεσε θεμέλιο για την ανάδειξη του θύραθεν πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένης της λογοτεχνίας, της ζωγραφικής, της μουσικής και της αρχιτεκτονικής. Σ' αυτό συνίσταται η πράγματι καθολική σημασία του κατορθώματος του Πρίγκιπος Βλαδιμήρου».

Ο Αγιώτατος Πατριάρχης σημείωσε ότι αυτή την ημέρα τη μεγάλη επέτειο συνεορταζουν όχι μόνο στη Μόσχα, αλλά και στο Κίεβο, το Μινσκ και σε λοιπές πόλεις. «Εκατομμύρια άνθρωποι αναπέμπουν τις δεήσεις τους προς τον Ισαπόστολο Πρίγκιπα υπέρ κατευοδώσεως και ειρήνης στις χώρες της ιστορικής Ρωσίας και μέσα από αυτή την κοινή προσευχή λησμονούνται οι αμοιβαίες πικρίες, διαμάχες και διαιρέσεις. Μέσα από αυτή την προσευχή ενισχύονται οι πνευματικοί δεσμοί, οι οποίοι υφίστανται μεταξύ των λαών μας. Και αυτές οι σχέσεις δεν εξαρτώνται από τις εθνικές καταβολές, πολιτιστικές ιδιαιτερότητες ή τα μεταβαλλόμενα κρατικά σύνορα. Είμαστε ενήμεροι ότι τόσο στο παρελθόν, όσο και στο παρόν υπάρχουν όσοι αγανακτούν με αυτά, δηλαδή εκείνοι, οι οποίοι θέλουν το διεθνές τοπίο ένα τέλεια κομμένο γκαζόν. Και όμως στο γκαζόν τα φυτά αδυνατούν να αναπτύσσονται ομαλά. Όπως θαυμάσια τόνισε σχετικά ο Νικόλαος Berdiaev, δεν υπάρχει ελευθερία πάνω στο γκαζόν, αλλά είναι εκεί, όπου κάθε φυτό εξελίσσεται κατά τη δύναμή του.

Αντλώντας έμπνευση και κουράγιο από το παράδειγμα του Αγίου Βαπτιστού των Ρως, καλούμεθα να μιμηθούμε τον επιθυμία του για την ενότητα και συμφωνία. Με τις ευχές του Ισαποστόλου

Πρίγκιπος Βλαδιμήρου να χαρίσει ο Ελεήμων Θεός στους λαούς της ιστορικής Ρωσίας ευημερία, να τους στηρίζει στην πίστη και να καθοδηγήσει στην οδό της αλήθειας, να τους ανανεώσει τις δυνάμεις, προκειμένου να ακολουθήσει θριαμβευτικά τον Σωτήρα Χριστό και στο περαιτέρω».

Επίσης ο Πατριάρχης Κύριλλος ευχήθηκε στον Πρόεδρο της Ρωσίας κ. Βλαδίμηρο Πούτιν για τα ονομαστήριά του, αναφερόμενος στις ενέργειές του, οι οποίες αλλάζουν τον κόσμο.

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας κ. Β. Πούτιν επίσης προσφώνησε τους παρόντες στους εορτασμούς: «Η Βάπτιση των Ρως ήταν μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας μας, ένα γεγονός οικουμενικών διαστάσεων και με μεταμορφωτική πνευματική δύναμη. Αυτή προκαθόρισε την περαιτέρω μακραίωνη πορεία της Ρωσίας και επηρέασε τις διεθνείς εξελίξεις».

Ακολούθησε το εορταστικό πρόγραμμα με συμμετοχή των Ορθοδόξων χριστιανικών χωρών.

\*\*\*

Ο ανδριάντας του Αγίου Ισαποστόλου Πρίγκιπος Βλαδιμήρου εγκαινιάσθηκε στην Πλατεία Μποροβίτσαγια Μόσχας στις 4 Νοεμβρίου 2016 παρουσία του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Β. Πούτιν και του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κυρίλλου.

---

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/47282/>