



Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας: «Για εμάς ο Φιλάρετος παραμένει σχισματικός»

Την απόφαση της Ιεράς Συνόδου του «Πατριαρχείου Κιέβου» σχετικά με την αλλαγή στον τίτλο του επικεφαλής Φιλάρετου Ντενισένκο, σχολιάζει με δήλωσή του στην Romfea.gr ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.

«Για εμάς ο Φιλάρετος παραμένει όπως ήταν, δηλαδή σχισματικός. Όλη αυτή η φάρσα με την απονομή σε αυτόν ενός νέου τίτλου, για ακόμη μια φορά δείχνει κατά πόσο ήταν σωστή η απόφαση του 1997 για αφορισμό του, κάτι το οποίο αναγνώρισαν όλες Τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, καθώς και το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Ο Φιλάρετος μπορεί να αυτοαποκαλείται όπως του αρέσει, αλλά η ουσία παραμένει ίδια και απλή – ποτέ δεν έγινε Πατριάρχης και δεν είναι. Επομένως, δεν είναι ούτε Αγιώτατος, ούτε Μακαριώτατος» - τονίζει στην Romfea.gr ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ.

Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας αναφέρει: «Αλγεινή εντύπωση προκαλεί όχι αυτό, δηλαδή πως ο ίδιος ενθουσιασμένος από την υποστήριξη της Κωνσταντινούπολης ιδιοποιείται νέους τίτλους, αλλά ότι με την υποστήριξη αυτή υπάρχει. Απορώ αν σκεφτήκαν καλά οι σύμβουλοι του Πατριάρχου Βαρθολομαίου, οι οποίοι του συνέστησαν να υποστηρίξει μια τόσο απεχθή φυσιογνωμία. Αναρωτιέμαι λοιπόν, μήπως με αυτή την ιδέα έβαλαν σε δύσκολη θέση των Ηγέτη τους;»

«Η ιδιοποίηση από τον Φιλάρετο του τίτλου Ιεροαρχιμανδρίτου των Λαύρων της Κοιμήσεως Κίεβο-Σπηλαίων και του Ποτσάεβο, αποτελεί μια συνέπεια επανειλημμένων αξιώσεων προς αυτά τα Ιερά για εκατομμύρια ορθόδοξων Ουκρανών Μοναστήρια» προσθέτει ο Πρόεδρος των Εξωτερικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.

Επίσης ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ ανέφερε ότι «όταν στην Κωνσταντινούπολη έλαβαν απόφαση περί αποκατάστασης αυτού εις αρχιερατικόν βαθμόν (με ασάφεια σε τι τίτλο – Πατριάρχη ή Μητροπολίτου;) τότε κάλεσαν «πάσας τας εμπλεκόμενας πλευράς νά αποφεύγουν καταλήψεις Ναών, Μονών και άλλων περιουσιακών στοιχείων, ως και πάσαν πράξιν βίας και εκδικητικότητας. Επίσης ο Πρόεδρος της Ουκρανίας κ. Ποροσένκο, υποσχέθηκε ότι δεν θα γίνει αναδιανομή της περιουσίας.»

«Αλλά πως μπορούμε να πιστέψουμε σε αυτές εκκλήσεις και υποσχέσεις όταν ο αρχηγός του σχίσματος, που τώρα αθώθηκε από την Κωνσταντινούπολη, δεν κρύβει τα σχέδιά του για κατάληψη των κεντρικών Ιερών Τόπων της Κανονικής Εκκλησίας της Ουκρανίας, με τις ομάδες των εθνικιστών απλά να περιμένουν την «ευλογία» του για να το πραγματοποιήσουν; Μάλλον μόνο η ελλειψη του Τόμου περί αυτοκεφαλίας τους κρατάει για να ξεκάνουν την κανονική Εκκλησία» - δήλωσε κλείνοντας ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ.

Να αναφερθεί ότι όπως έγραψε η Romfea.gr η Ιερά Σύνοδος του "Πατριαρχείου Κιέβου" αποφάσισε το Σάββατο 20 Οκτωβρίου, ο νέος τίτλος του Φιλάρετου να είναι: Αγιώτατος και Μακαριώτατος (όνομα), Αρχιεπίσκοπος και Μητροπολίτης Κιέβου - μητρός πόλεων Ρωσικών, Γαλικίας, Πατριάρχης πάσης Ρως-Ουκρανίας, Ιεροαρχιμανδρίτης των Λαυρών της Κοιμήσεως Κίεβο-Σπηλαίων και του Ποτσάεβο.

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/47032/>