

Θέση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας για την κατάσταση εξαιτίας των ενεργειών του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στην Ουκρανία



Θέση της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας σχετικά με την εκκλησιαστική κρίση στην Ουκρανία μετά τις νεώτατες αποφάσεις του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως διατύπωσαν μέλη της Συνόδου Ιεραρχίας, η οποία συνήλθε από 6 έως 7 Νοεμβρίου 2018 στο Βελιγράδι.

Όπως τυγχάνει γνωστό, με τις αποφάσεις του απο 11^{ης} Οκτωβρίου το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως «ανακάλεσε» την προ 300 ετών ειλημμένη απόφαση παραδόσεως της Μητροπόλεως Κιέβου στην αρχή του Πατριαρχείου Μόσχας και κατ'αυτόν τον τρόπον επιβουλεύθηκε τον κανονικό χώρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας. Επιπλέον, σε παράβαση της κανονικής τάξεως η Σύνοδος της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως αποκατέστησε τους ηγέτες του ουκρανικού σχίσματος και δήλωσε την προθυμία να υλοποιήσει το σχέδιο του «ουκρανικού αυτοκεφάλου».

Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας «διαπιστώσασα μετά λύπης, ότι τὸ Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως ἔλαβε τὴν ἱεροκανονικῶς ἀθεμελίωτον ἀπόφασιν, ὅπως

ἀποκαταστήση καὶ ἀναγνωρίση ὡς ἐπίσκοπους τοὺς δύο ἡγέτας τῶν ἐν Οὐκρανίᾳ σχισματικῶν παραφυάδων, τοὺς Φιλάρετον Ντενισένκο καὶ Μακάριον Μάλετιτς, ὁμοῦ μετὰ τῆς ἱεραρχίας καὶ τοῦ κλήρου αὐτῶν, ἐξ ὧν ὁ μὲν πρῶτος ἐν καιρῷ τῷ δέοντι κανονικῶς καθηρέθη, εἶτα δ' ἀφωρίσθη καὶ ἀναθεματισμῷ καθυπεβλήθη, ὁ δὲ δεύτερος στερίζεται τῆς ἀποστολικῆς διαδοχῆς ἅτε πνευματικὸς ἔκγονος ὧν τῆς παρασναγωγῆς τῶν λεγομένων σαμοσβγάτιε (ὃ ἐστὶν «ἀύθιερωμένοι» αὐτοχειροτόνητοι), ἡ Σύνοδος θεωρεῖ τὴν ἀπόφασιν ταύτην μὴ δεσμευτικὴν διὰ τὴν Σερβικὴν Ὁρθόδοξον Ἐκκλησίαν».

Ὅπως σημείωσε το δημοσιευθὲν κείμενο, ἡ Σύνοδος Ἱεραρχίας τῆς Σερβικῆς Ἐκκλησίας «Ἰδεν ἀναγνωρίζει τὰ προανεχθέντα ἄτομα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ὡς ὀρθοδόξους ἐπίσκοπους καὶ κληρικούς καὶ, ἐπομένως, δὲν ἀποδέχεται τὴν λειτουργικὴν καὶ κανονικὴν κοινωνίαν μετ' αὐτῶν καὶ τῶν θιασωτῶν αὐτῶν».

Οἱ Συνοδικοὶ προτείνουν στο Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως καὶ ὅλες τις λοιπές τοπικές αυτοκέφαλες Ἐκκλησίες ὅσο το δυνατό συντομότερα νὰ εξετασθεῖ τὸ ζήτημα τοῦ αυτοκεφάλου καὶ τὸ ζήτημα τῆς ὀρθοδόξου διασποράς σὴν πανορθόδοξη Σύνοδο, «πρὸς ἐπιβεβαίωσιν μὲν καὶ ἐμπέδωσιν τῆς καθολικότητος καὶ ἐνότητος τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας, πρὸς ἀποφυγὴν δὲ εἰς τὸ ἐφεξῆς τῶν πειρασμῶν, οἷος ὁ παρῶν, ὃς συμβαίνει τανῦν τῇ ἀγίᾳ Ὁρθοδοξίᾳ».

Μία πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/46969/>