



Αρχιεπίσκοπος Μιχαλουπόλεως και Κοσίτσης Γεώργιος: Εκείνο, το οποίο συμβαίνει στην Ουκρανία είναι απίστευτο! Δεν πρέπει να γίνεται έτσι!

Στη συνέντευξή του προς το Τμήμα Πληροφοριών και Μορφώσεως της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας ο Αρχιεπίσκοπος Μιχαλουπόλεως και Κοσίτσης Γεώργιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας μιλά για τη θέση της Εκκλησίας του στο θέμα της συστάσεως νέας εκκλησιαστικής οντότητας στην Ουκρανία και τη στάση του έναντι της παρεμβάσεως στα εκκλησιαστικά. Επίσης ο κ. Γεώργιος δήλωσε υποστήριξη προς τον Μακαριώτατο Μητροπολίτη Ονούφριο και το ποιμνίο της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

– Ποια είναι η θέση του Προκαθημένου και της Ιεραρχίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας στο θέμα της νεοσυσταθείσας «Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας»;

– Η θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας Τσεχίας και Σλοβακίας για το Ουκρανικό εκκλησιαστικό διατυπώθηκε ήδη τον Ιούνιο 2018 όταν η Εκκλησία μας στη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου αποφάσισε ότι το ζήτημα του ουκρανικού αυτοκεφάλου πρέπει να επιλύεται με την πανορθόδοξη συναίνεση σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες άνευ επεμβάσεως των κρατικών δομών. Αυτή η θέση της καθ'ήμας τοπικής Ορθοδόξου Εκκλησίας παραμένει αμετάβλητη και είμαι βέβαιος ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να μεταβληθεί.

Στην εκκλησιαστική επαρχία Μιχαλουπόλεως και Κοσίτσης, η οποία ευρίσκεται στο έδαφος της Σλοβακίας στα σύνορα με την Ουκρανία, σε κάθε Αρχιερατική ακολουθία προσεύχομαι υπέρ του Μακαριωτάτου Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Ονούφριου και του θεοφυλάκτου ποιμνίου αυτού, οι οποίοι διώκονται χάριν της Αλήθειας. Και ο λαός πάντοτε χαίρεται με αυτό.

Θέλω να επισημάνω ότι αυτή τη στιγμή δεν ευρίσκομαι με επίσημη επίσκεψη αλλά ως προσκυνητής. Έφθασα για να προσευχηθώ, να υποστηρίξω την Ιεραρχία και τους πιστούς της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, να λάβω παρηγοριά μαζί σας, προκειμένου να ενωθούμε μαζί σας γύρω από τον Χριστό της Ευχαριστίας, ο Οποίος μας ενώνει. Μπορεί να είναι περίπλοκες οι καταστάσεις τώρα, αλλά δεν αλλάζει τίποτε: η Εκκλησία του Χριστού είναι έτσι όπως ήταν, υπάρχει και θα υπάρχει.

Ευελπιστώ ότι θα έχω τη δυνατότητα να συναντηθώ με τον Μακαριώτατο Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Ονούφριο, να λάβω την ευλογία του και να μιλήσουμε προσωπικά για το εκκλησιαστικό, προκειμένου κατά τη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της καθ'ήμας Εκκλησίας να μπορέσω να ενημερώσω τον Μακαριώτατο Μητροπολίτη Τσεχίας και Σλοβακίας Ροστισλάβ και τους Συνοδικούς για τα πράγματα στην Ουκρανία.

Μέχρι η Ιερά Σύνοδος της καθ'ήμας Εκκλησίας να λάβει απόφαση επί του θέματος δικαιούμαι να μιλήσω προσωπικά, και όχι εκ μέρους της Εκκλησίας μας. Φρονώ ότι πολλές κατά τόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες έχουν ήδη προτείνει την καλύτερη λύση αυτού του θέματος και είναι η Πανορθόδοξη Σύναξη. Όσα αφορούν το εκκλησιαστικό στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ακυρώσεως ή μη εκκλησιαστικών αποφάσεων με ιστορία 300 ετών, του ζητήματος της παραχωρήσεως των εκκλησιαστικών εδαφών κλπ. πρέπει να αντιμετωπισθούν από τη Σύναξη

των Αρχηγών και αντιπροσώπων όλων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών. Είμαι βέβαιος ότι ουδεμία Τοπική Εκκλησία, ας μιλήσουμε σε απλή γλώσσα, είναι «υπέρ-Εκκλησία», η οποία να έχει εξουσία επί των άλλων. Γι' αυτό σημαντικό είναι να συγκληθεί ακριβώς η Πανορθόδοξη Σύναξη.

– Τί λέτε για την απειλή παραχωρήσεως των Λαυρών των Σπηλαίων του Κιέβου και του Ποτσάγιεφ της Ουκρανικής Ορθόδοξου Εκκλησίας στους σχισματικούς;

– Είμαι βέβαιος ότι δεν θα παραχωρηθούν ποτέ οι Λαύρες. Πρώτον, διότι ο Κύριος δεν θα ευλογήσει τούτο, δεύτερον, δεν θα το επιτρέψει ο λαός. Πρόκειται για τα ιερά της Εκκλησίας του Χριστού, και γι' αυτό είναι αδύνατον να αφαιρεθούν οι Λαύρες. Ακόμη και επί κομμουνισμού, όταν έκλεισε η Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου, κανείς δεν πείραξε τη Λαύρα, ώστε να μείνει όπως ήταν στη θέση της. Πιστεύω ότι και σήμερα δεν θα φθάσουμε σε μια τέτοια κατάσταση, να επαναλάβω, δεν θα ευλογήσει τούτο ο Κύριος. Είμαι βέβαιος γι' αυτό.

– Τί γνωρίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία Τσεχίας και Σλοβακίας για την πίεση η οποία ασκείται σήμερα στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία και τί γνώμη έχει η Ευρωπαϊκή κοινότητα για αυτές τις «μεθόδους επιλύσεως» των θρησκευτικών ζητημάτων;

– Τόσο οι Ιεράρχες, όσο οι κληρικοί και οι πιστοί της καθ' ἡμᾶς Τοπικής Ορθόδοξου Εκκλησίας έχουμε γνωστούς Ουκρανούς, τους αυτόπτες μάρτυρες των σημερινών εξελίξεων. Επίσης για τα τεκταινόμενα στην Ουκρανία σήμερα μαθαίνουμε από τα εκκλησιαστικά ΜΜΕ. Απίστευτα πράγματα για την Ευρώπη του 21^{ου} αιώνα (άλλωστε η Ουκρανία είναι μέρος της Ευρώπης)!

Ξέρετε τί είναι το πλέον φοβερό; Όταν οι αρχές προσπαθούν να εκμεταλλεύονται λέξεις από το εκκλησιαστικό λεξιλόγιο, προκειμένου να καλύψουν την απληστία τους και να εξασφαλίσουν για τον εαυτό τους κάποια ιερότητα μπροστά στο λαό. Έχω μια ερώτηση: όντως θέλουμε τώρα αυτή τη θρησκευτική σύγκρουση στην Ουκρανία; Η μήπως η Ουκρανία έχει να αντιμετωπίσει άλλα προβλήματα;

Όπως έχω ήδη προαναφέρει, η επαρχία μας ευρίσκεται σε απόσταση 40 χλμ. από την πόλη Ούζγκοροντ και έχω ακούσει ότι ο κόσμος δεν έχει τα προς το ζην ούτε να καταβάλλει τα κοινόχρηστα. Πιστεύω ότι αυτή την υπόθεση πρέπει να την αναλάβουν οι κρατικές αρχές, προκειμένου να μην φεύγει ο κόσμος από την Ουκρανία, αλλά να ζήσει σε αυτό το κράτος και να δουλεύει, για να έχουν οι άνθρωποι που να ζουν και τα προς το ζην, ενώ τα εκκλησιαστικά να τα αφήσουν στην Εκκλησία και τον Θεό. Να επαναλάβω και πάλι, είναι απίστευτο εκείνο, το οποίο συμβαίνει εδώ τον 21^ο αι.! Δεν πρέπει να γίνεται έτσι! Ούτε ελευθερία, αλλά ούτε και δημοκρατία είναι.

– Σεβασμιώτατε, τί να ευχηθείτε στον Προκαθήμενο, την Ιεραρχία, τους κληρικούς και τον πιστό λαό της Ουκρανικής Ορθόδοξου Εκκλησίας αυτή την όχι εύκολη περίοδο;

– Ξέρετε, μπορούμε να πούμε πάρα πολλά λόγια γεμάτα πάθος, αλλά δεν το θέλω καθόλου. Διότι, ποια λόγια τώρα;...

Θέλω να τονίσω ότι τρέφω μεγάλο σεβασμό στον Προκαθήμενο της Εκκλησίας σας, τον Μακαριώτατο Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Ονούφριο και τους αδελφούς Αρχιερείς, τους ιερείς, τους διακόνους, τους μοναχούς και τον πιστό λαό.

Ο, τι και να ευχηθώ, εσείς θα ζήσετε εδώ, αλλά αντιλαμβάνομαι, πόσο δύσκολο είναι. Οι άνθρωποι θέλουν να έρχονται στο Ναό τους χωρίς να έχουν την ανάγκη να υπερασπίζονται το δικαίωμά τους να προσεύχονται, διότι η ζωή έτσι και αλλιώς είναι δύσκολη. Και όταν οι πιστοί διώκονται από το

Ναό τους, που να βρούν την ησυχία τους, που να απολαύσουν την ευλογία και την παρουσία του Θεού;

Κουράγιο να έχετε! Πολλοί είναι εκείνοι, οι οποίοι προσεύχονται για σας. Και όχι μόνο προσεύχονται αλλά υπάρχουν και ορισμένοι, οι οποίοι αγωνίζονται ο καθένας με το δικό του τρόπο, όπως έχει την ευλογία από το Θεό, να σας στηρίξει. Υπάρχει επικοινωνία επί του ουκρανικού με Ιεράρχες των λοιπών κατά τόπους Εκκλησιών και εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου από την Ευρώπη. Δεν πρέπει να ανεχθούμε εκείνα, τα οποία γίνονται. Είναι αδύνατο η Εκκλησία του Χριστού να εκμεταλλεύεται για πολιτικές σκοπιμότητες! Εκφράζω τη μεγάλη μου συμπάθεια προς όσους δέχονται πιέσεις τώρα. Και ακόμη καταλαβαίνω όσους δεν είναι σε θέση να τα αντέξουν και μπορούν να λυγίσουν. Ο Θεός να ενδυναμώνει όλους, αλλά δεν είναι όλοι, οι οποίοι μπορούν να αντέχουν στις δοκιμασίες. Δεν νομίζω ότι αξίζει να χαλάμε φιλικές σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι χάνουν τις δυνάμεις τους.

Μεγάλη υπόκλιση στον Προκαθήμενό σας, τους πιστούς Ουκρανούς, οι οποίοι αγαπούν την Εκκλησία τους όχι ως ιδεολογία, αλλά ως μητέρα τους. Γι' αυτούς η Εκκλησία είναι ένας τόπος όπου νοσηματοδοτείται η ζωή τους και όπου λαμβάνουν τη Θεία ευλογία. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν θα γίνουν προδότες, δεν θα προδώσουν την Εκκλησία τους. Τους βάζω τη μεγάλη μου μετάνοια, αυτούς τους ομολογητές και ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Εύχομαι ο Θεός να ενδυναμώνει όλους για να αντέξουν. Ο Θεός μόνο ξέρει, διατί συμβαίνει αυτό. Και όμως τα βάσανα και η σταύρωση δεν είναι για πάντα, διότι μετά έρχεται η ανάσταση.

Αυτή η κατάσταση μας ωθεί όλους: μήπως να επιστήσουμε την προσοχή μας στα προβλήματα της εκκλησιολογίας, στην κατανόησή μας τί είναι και τί δεν είναι η Εκκλησία; Μήπως κολλήσαμε στο θέμα του εθνικισμού; Μήπως κηρύττουμε την πολιτεία και το έθνος και δεν κηρύττουμε τον Χριστό; Τότε έχουμε μεγάλο πρόβλημα.

Ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει αισθάνεται ότι ο Κύριος είναι κοντά, ότι ο Θεός του μιλά με το στόμα της Εκκλησίας και ότι η Εκκλησίας δεν είναι θεσμός, αλλά η ευχαριστιακή σύναξη των αδελφών που πιστεύουν, οι οποίοι ικανοί να αντέξουν κάθε διωγμό.

Προσεύχομαι για σας! Εκ μέρους της επαρχίας μας Μιχαλουπόλεως και Κοσίτσης, των πρεσβυτέρων, των διακόνων, του πιστού λαού και προσωπικά θέλω να πω: σας αγαπάμε, σας συμπονούμε και σεβόμαστε τον ομολογιακό σας αγώνα. Ο Θεός να σας ενδυναμώνει, να σας ευλογεί και να σας στηρίζει όλους!