



## Συλλυπητήρια του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου εξαιτίας των τρομοκρατικών ενεργειών στη Σρι Λάνκα

*Οχτώ εκρήξεις σημειώθηκαν συνολικά σε Ναούς, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους τόπους της πλέον μεγαλύτερης πόλεως της χώρας Κολόμπο και τα προάστειά του. Τα θύματα ανέρχονται στους 200 και πλέον, μεταξύ των οποίων άνθρωποι οι οποίοι εκκλησιάσθηκαν σε Ναούς την ημέρα του Πάσχα.*

*Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος απέστειλε μήνυμα, όπου εκφράζει τα συλλυπητήριά του στον Πρόεδρο της Λαοκρατικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας Σρι Λάνκα **Μαϊθριπάλα Σιρισένα** και τον Καρδινάλιο Μαλκόλμ Ρανζίτ, τον Αρχιεπίσκοπο Κολόμπο.*

**Εξοχότατο Μαϊθριπάλα Σιρισένα, Πρόεδρο της Λαοκρατικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Σρι Λάνκα**

Εξοχότατε!

Είμαι βαθιά συγκινημένος με την είδηση για τη σειρά εκρήξεων στη Σρι Λάνκα με αποτέλεσμα τους εκατοντάδες νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Ως αντικείμενο της επιθέσεως αυτών οι τρομοκράτες δεν επέλεξαν μόνο τα δημόσια κτήρια, αλλά και τους χριστιανικούς Ναούς, όπου πλήθος πιστών προσήλθε για να λειτουργηθεί κατά την εορτή του Πάσχα.

Αιτούμαι να μεταφέρετε τα ειλικρινά μου συλλυπητήρια στους συγγενείς και τους οικείους των απολεσθέντων καθώς και τις ευχές ταχείας αναρρήσεως στους τραυματίες. Εκφράζω την ελπίδα ότι οι κρατικές αρχές και τα όργανα της τάξεως της Σρι Λάνκα θα πράξουν το παν, προκειμένου να μη γλιτώσουν τη δικαιοσύνη για τα αιματηρά εγκλήματά τους όχι μόνο οι εκτελεστές, αλλά και οι οργανωτές.

Αναπέμπω τις δεήσεις μου στον Οικτίρμονα Θεό για να παρηγορήσει όσους επλήγησαν από τη φοβερή ταύτη συμφορά και να χαρίζει δυνάμεις σε όσους εργάζονται αυτές τις ημέρες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των τρομοκρατικών χτυπημάτων.

Με βαθιά συλλυπητήρια,

+ ο Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών

Κύριλλος

Σεβασμιότατο Καρδινάλιο Μαλκόλμ Ρανζίτ, Αρχιεπίσκοπος Κολόμπο

Σεβασμιώτατε!

Με θλίψη βαθιά πληροφορήθηκα τις τρομοκρατικές ενέργειες, τις οποίες διέπραξαν οι κακούργοι σε Ρωμαιοκαθολικούς Ναούς και ξενοδοχεία της Σρι Λάνκα την ημέρα του εορτασμού του Πάσχα Κυρίου.

Δεν υπάρχει ούτε μπορεί να υπάρχει δικαιολογία για παρόμοια απάνθρωπα εγκλήματα, όποια συνθήματα και να χρησιμοποιούν οι εκτελεστές αυτών. Εκ μέρους της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας δεχθείτε τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια Εσείς, κληρικοί και όλα τα πιστά τέκνα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Δέομαι του Νικητή του θανάτου, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, υπέρ ταχείας θεραπείας των τραυματιών και ενδυναμώσεως στην δοκιμασία όσων εθίγησαν από τη συμφορά αυτή.

Με βαθιά συλλυπητήρια,

**+ ο Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών**

**Κύριλλος**

---

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/46435/>