



Χαιρετιστήριο μήνυμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου στους μετόχους της ΣΤ΄ συνεδρίας ολομέλειας της Χριστιανικής Διομολογιακής Συμβουλευτικής Επιτροπής

Χαιρετιστήριο μήνυμα στους μετόχους της ΣΤ΄ συνεδρίας ολομέλειας της Χριστιανικής Διομολογιακής Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία συνήλθε στις 30 Οκτωβρίου 2019 στη Μόσχα, απέστειλε ο Αγιωτάτος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών κ.κ. Κύριλλος. Το μήνυμα, το οποίο ανέγνωσε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, ο Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, έχει ως εξής:

Αγαπητοί αδελφές και αδελφοί,

Ολοθύμως χαιρετίζω τους μετόχους της ΣΤ΄ συνεδρίας της ολομέλειας της Χριστιανικής Διομολογιακής Συμβουλευτικής Επιτροπής, του μεγαλύτερου φόρουμ στον Ευρασιατικό χώρο, όπου εκπρόσωποι διαφόρων ομολογιών, οι οποίοι υπηρετούν στις εκτάσεις από τη Βαλτική και τα Καρπάθια μέχρι τον Ειρηνικό, από τις βόρειες θάλασσες μέχρι τα όρη του Καυκάσου, τα Τιεν Σαν και την Κασπία, μπορούν από κοινού να συζητούν τα πλέον οξέα προβλήματα της επικαιρότητας και να προτείνουν τις σχετικές λύσεις.

Το θέμα του παρόντος φόρουμ είναι «Η διαχρονική ισχύς του Ευαγγελίου και η σπουδαιότητά του για τη σύγχρονη κοινωνία». Δυστυχώς σήμερα υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι βλέπουν το Ευαγγέλιο αποκλειστικά ως μνημείο λογοτεχνίας και κτήμα των παρελθόντων αιώνων. Οι χριστιανοί δεν μόνον αποδέχονται την αναμφισβήτητη ιστορική αξιοπιστία του Ευαγγελικού κειμένου, αλλά και μαρτυρούν γι' αυτό, ως αποκάλυψη του Δημιουργού και Προνοητή του κόσμου. Αναγινώσκοντας το Ευαγγέλιο γινόμαστε μέτοχοι της θείας χάριτος, διότι ο λόγος του Κυρίου είναι *σπορά ἄφθαρτος, ζῶσα καὶ μένουσα εἰς τὸν αἰῶνα* (Α' Πέτρ. 1. 23), είναι γνώμονας, ακολουθώντας τον οποίο μεταμορφωνόμαστε και κληρονομούμε την αιώνια ζωή.

Αλλά το Ευαγγέλιο νοηματοδοτεί κατά τρόπον αληθινό και την επίγεια ζωή: σελίδες αυτού του ιερού κειμένου μας φανερώνουν τη μορφή του Ἰδίου του Χριστού και Σωτήρα μας. Βλέποντας Αυτόν ως Πηγή κάθε τελειότητας, αγωνιζόμαστε να αποκτήσουμε πραότητα και αγνότητα ψυχής, έλεος και χαρά ἐν Κυρίῳ, επιδιώκουμε να είμαστε ειρηνοποιοί και να υπηρετούμε τους ανθρώπους όπως τα έπραξε ο Υιός του Θεού.

Το Ευαγγέλιο δεν χάνει την αξία του παραμένοντας πάντα επίκαιρο. Καλούμαστε να καταβάλουμε κοινές προσπάθειες προκειμένου *ὁ λόγος τοῦ Κυρίου τρέχη καὶ δοξάζεται* (Β' Θεσ. 3. 1), *τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ δύναμις γὰρ Θεοῦ ἐστὶν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι* (Ρωμ. 1. 16).

Ευχόμενος τους μετόχους της συνεδρίας της ολομέλειας καρποφόρες συζητήσεις και κάθε επιτυχία στο έργο, επικαλούμαι επί όλους σας ευλογία του Κυρίου.

+ ὁ Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών

Κύριλλος

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/45975/>