



Έκκληση της ΣΤ΄ συνεδρίας της ολομέλειας της Χριστιανικής Διομολογιακής Συμβουλευτικής Επιτροπής (30 Οκτωβρίου 2019, Μόσχα)

Η ΣΤ΄ συνεδρία της ολομέλειας της Χριστιανικής Διομολογιακής Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των χριστιανικών κοινοτήτων των δεκαπέντε χωρών της Ευρασίας, πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2019 στη Μόσχα. Η Έκκληση της συνεδρίας της ολομέλειας έχει ως εξής:

Εμείς, εκπρόσωποι των χριστιανικών κοινοτήτων από το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, το Καζακστάν, τη Κιργισία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μολδαβία, τη Ρωσία, το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν, το Ουζμπεκιστάν, την Ουκρανία και την Εσθονία, συνήλθαμε στη Μόσχα προκειμένου να συμμετάσχουμε στην ΣΤ΄ συνεδρία της ολομέλειας της Χριστιανικής Διομολογιακής Συμβουλευτικής Επιτροπής με θέμα «Η διαχρονική ισχύ του Ευαγγελίου και η σπουδαιότητά του για τη σύγχρονη κοινωνία».

1. Ο γύρω μας κόσμος υφίσταται τις άνευ προηγουμένου μεταβολές. Από τη μία η τεχνολογική πρόοδος και η ανάπτυξη του Διαδικτύου συντελεί στην προσέγγιση των ανθρώπων, από την άλλη όμως η ευρεία διάδοση της ιδεολογίας του καταναλωτισμού, η διάλυση των παραδοσιακών κοινωνικών και οικογενειακών δεσμών καθιστούν τους ανθρώπους περισσότερο εσωστρεφείς, μοναχικούς και απομονωμένους. Σε προσπάθεια ικανοποίησης των προσωπικών και κοινωνικών υλικών αναγκών οι άνθρωποι, όπως και παλαιότερα, διερωτώνται για ζητήματα υπαρξιακά και πνευματικά: «Σε τι συνίσταται το νόημα της ανθρώπινης ζωής; Υπάρχει η ανώτατη αλήθεια;». Η απάντηση σε αυτά και άλλα διαχρονικά ερωτήματα δίδει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Οποίος «*χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας*» (Εβρ. 13:8). Η εἶδηση της σωτηρίας την οποία κήρυξε ο Κύριος Ιησούς Χριστός και το Ευαγγέλιο, που χάρισε, πολλές φορές στην ιστορία μεταμόρφωναν την ανθρωπότητα. Με τη βοήθειά του είναι δυνατό και πάλι να αλλάξουμε την κοινωνία. Η χριστιανική πίστη προϋποθέτει την προσωπική συνάντηση με τον Σωτήρα, φέρνοντας κοντά τους απομονωμένους ανθρώπους, νοσηματοδοτώντας τη ζωή τους και προσφέροντας τη δυνατότητα να αισθάνονται ότι ανήκουν στην κοινότητα, που αποτελείται από πολλά μέλη (Α΄ Κορ. 12.12-14). Αναγνωρίζουμε την αξία της εμπειρίας κάθε χριστιανικής ομολογίας στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και εφιστούμε την προσοχή στην μαρτυρία μέσω της προσωπικής αγιότητας και αγνότητας. Έχοντας επίγνωση της αναξιοτήτάς μας, καλούμε τους σύγχρονους μας να στρέψουν τα όμματα στον Φιλάνθρωπο Κύριο «*πηγὴν ζωῆς*» (Ιερ. 17.13), και τη σωτήρια διδασκαλία Του, που φωτίζει τους λαούς και μεταμορφώνει τον κόσμο.
2. Ο σύγχρονος κόσμος ήλθε αντιμέτωπος με σειρά ολόκληρη των πολιτικών, των κοινωνικών και των οικονομικών δυσκολιών. Η διαμορφωθείσα μεταξύ των κρατών ένταση ενισχύει τις γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις του 20^{ου} αι. Διαιρούνται κοινωνίες και εντός μερικών χωρών, όπου οι πολιτικές και κοινωνικές διαφωνίες οδηγούν σε πόλωση των μερών. Αφού αποστάτησαν από τον Θεό πολεμούν ο «*ἄνθρωπος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἄνθρωπος τὸν πλησίον αὐτοῦ, πόλις ἐπὶ πόλιν καὶ νομὸς ἐπὶ νομόν*» (Ησ. 19.2). Οι χριστιανοί, οι οποίοι βρέθηκαν και στις δύο πλευρές της συγκρούσεως, καλούνται να κομίσουν ειρήνη στη διχασμένη κοινωνία, όπως τα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου οι πιστοὶ σύναπταν σχέσεις

μεταξύ των λαών, έχοντας στην καρδιά τα λόγια του Κυρίου: *Μακάριοι οί ειρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται*» (Ματθ. 5.9). Σύμφωνα με τον λόγο του Σωτήρα, οι χριστιανοί είναι «*τὸ ἅλας τῆς γῆς*» (Ματθ. 5.13). Ὅπως το αλάτι, αφού έχασε τη δύναμή της, καθίσταται ἀχρηστο, ἔτσι και οι χριστιανοί, που δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση της ειρήνης στην κοινωνία, αλλά ακολουθούν τους πολιτικούς και ιδεολογικούς διχασμούς, παραβαίνουν την εντολή του Θεού. Ἐχοντας ἐπίγνωση της πνευματικής ευθύνης, την οποία ἐπωμιζόμαστε, ως εκπρόσωποι των χριστιανικών κοινοτήτων των δέκα πέντε χωρῶν, καλούμε ὅλους τους ἀκόλουθους του Χριστοῦ, διὰ των καλῶν τους ἔργων να συνδράμουν στη διευθέτηση των συγκρούσεων και τη συμφιλίωση των λαῶν. Πράγματι, ο μισθός των ειρηνοποιῶν είναι η *χαρά* (Παροιμ. 12.20), ἐνῶ η ἀληθινή ειρήνη δίδεται στον ἄνθρωπο μόνον ἀπὸ τον Σωτήρα (Ιω. 14.27).

3. Η χριστιανική ἠθική και οι παραδοσιακές ευαγγελικές ἀξίες κείνται στη βάση των πολιτισμῶν μας. Η ζωὴ της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των νόμων της, ἐξαρτάται ἀμεσα ἀπὸ τις πηγές, που χρησιμοποιοῦνται για τη θεμελίωση της ανακηρυσσόμενης ἠθικής. Οι βιβλικές ἀρχές είναι ἐκεῖνο το θεμέλιο (Ματθ. 7.25), ἐπὶ του οποῖου θα πρέπει να οικοδομεῖται η κοινωνικὴ ζωὴ. «*Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν*» (Ιω. 15.5) λέγει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, τονίζοντας την κενότητα της ἀνθρώπινης ζωῆς χωρὶς τον Θεό. Στον κόσμο ἀυξάνονται τάσεις ἀπωθήσεως των χριστιανικῶν ἀξιῶν ἀπὸ τη σύγχρονη ζωὴ. Τοῦτο οδηγεῖ στην ἀπώλεια των ἠθικῶν προσανατολισμῶν, την κοινωνικὴ και πολιτιστικὴ κατὰπτωση και την πνευματικὴ κρίση της κοινωνίας. Συνέπεια της ἀποστάσεως ἀπὸ το Ευαγγέλιο και τις χριστιανικές ἐντολές είναι η διάλυση του θεσμοῦ της οικογένειας, η ἐκδοση ἀδειας για την αυτοκτονία (ευθανασία) η διάδοση της πρακτικῆς της δολοφονίας των παιδιῶν στην μήτρα (εκτρώσεις). Η ἀποστασία ἀπὸ τον Θεό και το νόμο του συνεπάγεται την ἀύξηση της ἐγκληματικότητας και την καταστροφὴ της ζωῆς της κοινωνίας. Καλούμε να μην ἐπιτραπεί η ἠθικὴ κατὰπτωση, η οποῖα ἀποτελεῖ ολοένα και ἀυξανόμενη ἀπειλή για το κοινὸ μας μέλλον.
4. Οι χριστιανοί καλοῦνται «*διὰ τῆς ἀγάπης*» να υπηρετοῦν τον πλησίον (Γαλ. 5.13), γι'αὐτὸ η ευθύνη μας ἐναντι του Θεοῦ και των πλησίον είναι η διακονία. Παρέχοντας βοήθεια στους ἐμπεριστάτους, τους ἐνδεεῖς, τους στερημένους της στέγης και της τροφῆς κομίζουμε στον κόσμο την Καλὴ Εἶδηση για τον Σωτήρα, ο Οποῖος δεν ἦλθε για να *διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν*» (Μκ. 10.45). Ο ἄνθρωπος, ο οποῖος γνώρισε ὅτι «*ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν*» (Αΐω. 4.8), ο ἴδιος θα ἐπιδεικνύει ἐμπρακτὴ ἀγάπη ἐναντι του πλησίον. «*Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε*» (Αΐ Κορ. 4.16), γράφει στην ἐπιστολή του ο Ἀπόστολος Παῦλος, διδάσκοντάς μας ἐκεῖνη τη χριστομίμητη ἀυταπάρνηση, η οποῖα ἀποτελεῖ οὐσία της χριστιανικῆς διακονίας. Καθ'ὅλη τη διάρκεια της ιστορίας της οι χριστιανικές κοινότητες ἐπιδίδονταν στην παροχὴ βοήθειας στους ἐνδεεῖς, βλέποντας σε καθένα ἀπὸ αὐτὰ τον ἴδιο τον Κύριο (Ματθ. 25.31-46). Καλούμε ἐκπροσώπους των οργάνων της κρατικῆς ἐξουσίας, των κοινωνικῶν οργανώσεως και ΜΜΕ να στηρίζουν τις πρωτοβουλίες και προγράμματα των χριστιανικῶν κοινοτήτων στον τομέα ἐλέους, φιλανθρωπίας, κοινωνικῆς ευποίας και διακονίας. Εἴμαστε πεπεισμένοι ὅτι η συνεργασία σε τόσο σπουδαῖο τομέα θα φέρει πλούσιους και καλοὺς καρπούς.

Ἀπευθυνόμενοι στη σύγχρονη κοινωνία, μαρτυροῦμε ὅτι το Ευαγγέλιο δεν είναι ἕνα ἀπλὸ μνημεῖο λογοτεχνίας, ἀλλὰ η Καλὴ Εἶδηση περὶ Ἐνσαρκωμένου Υἱοῦ του Θεοῦ, του Οποῖου η ἐπίγεια γέννηση, ο σταυρικὸς θάνατος και η Ἀνάσταση ἀλλάξαν διὰ παντός τον κόσμο. Η δύναμη του Θεοῦ, η οποῖα ἐνεργούσε σε ἐποχές των προφητῶν και των ἀποστόλων, και σήμερα μεταμορφώνει τις ἀνθρώπινες ζωές, ἐνθαρρύνοντας ἀνθρώπους να στραφοῦν ἀπὸ το σκότος προς το φως, ἀπὸ την ἀμαρτία στην ἀγιότητα. Καλούμε να στραφεῖτε στο Ευαγγέλιο, το οποῖο μεταμορφώνει τη ζωὴ μας και τον κόσμο γύρω μας, προκειμένου η δικαιοσύνη του Θεοῦ (Ψαλ. 118.142) να πρυτανεύσει ἐις τους αἰῶνες!

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/45969/>