

## Λατρευτικές εκδηλώσεις στη Δαμασκό με αφορμή την εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου



Πανηγυρικές λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, ιδρυτών και προστατών της Εκκλησίας Αντιοχείας, πραγματοποιήθηκαν στις 29 Ιουνίου 2020 στον Πατριαρχικό Καθεδρικό Ιερό Ναό Δαμασκού, που ευρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Συριακής πρωτεύουσας.

Του πανηγυρικού Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας προέστη ο Μακαριώτατος Πατριάρχης της Μεγάλης Θεουπόλεως Αντιοχείας και πάσης Ανατολής Ιωάννης Ι', συλλειτουργησάντων Ιεραρχών και Ιερέων, μεταξύ των οποίων ήταν και ο εκπρόσωπος του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών παρά τον Πατριάρχη της Μεγάλης Θεουπόλεως Αντιοχείας και πάσης Ανατολής Ηγούμενος Αρσένιος Σοκολόφ.

Μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας ο Μακαριώτατος Πατριάρχης ευχήθηκε στην Ιεραρχία, τον κλήρο και τους πιστούς για την εορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, μιας βαρυσήμαντης ημέρας στο ημερολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αντιοχείας.

Στη συνέχεια ο Προκαθήμενος απηύθυνε προσωπικό χαιρετισμό στον εκπρόσωπο της Ρωσικής

Εκκλησίας, ευχαριστώντας τον π. Αρσένιο για τη συμμετοχή στην πανηγυρική λατρευτική εκδήλωση.

«Η συμμετοχή Σας στο σημερινό εορτασμό αποτελεί ορατό σημείο ενότητας μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών Αντιοχείας και Ρωσίας», σημείωσε ο Μακαριώτατος κ. Ιωάννης. Επίσης ο Πατριάρχης ζήτησε τον Ηγούμενο Αρσένιο να μεταβιβάσει την ειλικρινή ευγνωμοσύνη του στον Προκαθήμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας Αγιώτατο Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλο για μακρόχρονη και αδιάκοπη αδελφική βοήθεια προς την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αντιοχείας, η οποία βρέθηκε εμπερίστατη λόγω ανθρωπιστικής και οικονομικής κρίσεως ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Συρία.

Μετά το πέρας της Θείας Συνάξεως στην αίθουσα υποδοχών του Πατριαρχείου Αντιοχείας πραγματοποιήθηκε σύναξη κληρικών και μοναχών της εκκλησιαστικής επαρχίας Δαμασκού υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Ιωάννη, όπου ως επίτιμος προσκεκλημένος παρέστη ο Ηγούμενος Αρσένιος Σοκολόφ.

Η επικοινωνία συνεχίσθηκε κατά το επίσημο γεύμα.

---

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/45502/>