



Επίσκοπος Μινσκ Βενιαμίν: Τώρα διεξάγεται ο πνευματικός αγώνας για την Πατρίδα μας

Στις 26 Αυγούστου 2020, εορτή της εικόνας της Παναγίας Μινσκ, ο Επίσκοπος Βενιαμίν, νεοεκλεγείς Μητροπολίτης Μινσκ και Ζασλάβλ, Πατριαρχικός Έξαρχος πάσης Λευκορωσίας, απηύθυνε ποιμαντικό λόγο προς τα πιστά τέκνα της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Λευκορωσίας.

«Τῆς ἀγαθοσύνης ἄβυσσος καὶ οἰκτιρῶν εἶ

Χαῖρε, ὦ Παρθένε Ὁδηγήτρια,

Χαῖρε, πᾶσι τοῖς πιστοῖς χαρὰν ποιοῦσα.

Χαῖρε, ἡ τοῖς ἐν συμφοραῖς οὔσι καὶ θλιβομένοις Γοργοεπήκοος Προστάτις»

(Κανὼν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐνώπιον τῆς εἰκόνας «Ὁδηγητρίας», ὡδὴ ε')

Ειρήνη υμίν!

Αγαπητοί συμπατριώτες, αδελφοί και αδελφές,

Το πρώτο μου μήνυμα προς εσάς, ως Προκαθημένου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Λευκορωσίας, δεν θα είναι πανηγυρικό και υψηλών τόνων. Θα πηγάζει από τον πόνο της καρδιάς για το λαό μας και τη γη μας, από την αγάπη προς εσάς όλους.

Οι θλίψεις και οι αγωνίες μας από τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή έως της σήμερα εναλλάσσονται ραγδαίως. Αναζητούμε και δεν ευρίσκουμε προς το παρόν διέξοδο. Αλλά πώς κινήθηκαν σε παρόμοιες περιστάσεις οι ευλαβείς πρόγονοί μας και τι μας διδάσκουν οι Άγιοι; Σε τι συνίσταται το πνευματικό νόημα των τεκταινόμενων;

«Ο Θεός απευθύνεται στον άνθρωπο με το ψιθύρισμα της αγάπης και εάν δεν εισακουσθεί, τότε με τη φωνή της συνειδήσεως. Εάν ο άνθρωπος δεν ακούει τη φωνή της συνειδήσεως, ο Θεός απευθύνεται μέσω του τηλεβόα των ταλαιπωριών» (Κλαίβ Στείπλς Λιούις). Θα πρέπει να επαναφέρουμε την ειρήνη στη γη μας και στις καρδιές μας.

Αυτές τις ημέρες, με τις οποίες κατακλείεται η Νηστεία της Κοιμήσεως, που είναι αφιερωμένη στην ανάμνηση των τελευταίων επί γης ημερών της Παναγίας, καλώ όλους τους χριστιανούς να τηρούν απαρεγκλίτως τη νηστεία και να την παρατείνουν για τρεις ακόμη ημέρες. Όταν κινδύνευε η αρχαία Νινευή, τότε όλοι οι κάτοικοί της επέβαλαν στον εαυτό τους νηστεία, ακόμη και στα ζώα, με αποτέλεσμα να έλθει το έλεος του Θεού (Ιωνά 3:5-10). Κατά τη νηστεία ας εντείνουμε την κοινή και την προσωπική μας προσευχή για τη Λευκορωσία. Σε ναούς και αύλειους χώρους ας ενωθούμε για μια κοινή προσευχή, ας ανάψουμε λυχνίες θερμής προσευχής σε ολόκληρη τη Λευκορωσία, σε κάθε σπίτι.

Και ένα άλλο σημαντικότατο, χωρίς το οποίο δεν μπορεί να επανακάμψει η ειρήνη, είναι η μετάνοια για τις αμαρτίες, που διαπράξαμε. Ας ενθυμηθούμε ότι η μετάνοια σημαίνει στα ελληνικά κυριολεκτικά την «αλλαγή του νοός». Η Εκκλησία του Χριστού καλεί τον καθένα μας να

συνειδητοποιήσει τις αμαρτίες του, να γεμίσει επιδίωξη για τη συγχώρεσή τους, να καταφύγει στο Μυστήριο της Εξομολογήσεως και, κυρίως, να φέρει καρπούς άξιους της μετάνοιας (Ματθ. 3.8), δηλαδή να εξαλείψει τη διαπραχθείσα αμαρτία και τις αρνητικές επιπτώσεις της. Η αλλαγή των μυαλών, η μετατροπή των καρδιών από το κακό στο καλό, από το ψεύδος στην αλήθεια, από τη διαίρεση στην ένωση, από την κατάκριση στην κατανόηση, ιδού οι αλλαγές που χρειάζονται προπαντός στην κοινωνία μας.

Όλοι εμείς, οι ορθόδοξοι άνθρωποι της πίστεως, γνωρίζοντας τη δύναμη της κοινής προσευχής και έχοντας επίγνωση, ότι, εκτός της εξωτερικής αντιπαραθέσεως, διεξάγεται και πνευματικός πόλεμος για την Πατρίδα μας και εντός της καρδιάς καθενός από εμάς, καλούμαστε να εντείνουμε την προσευχή μας με ζήλο και θάρρος, με πίστη, ελπίδα και αγάπη στο Θεό και στον πλησίον. Αυτή η ενότητα στην κοινή προσευχή και την κατά πίστη και νόμο του Χριστού αγάπη ήταν πάντοτε αναφαίρετος κανόνας στη Λευκή Ρωσία κατά την υπέρβαση διαφόρων συμφορών, θλίψεων, ασθενειών και ταραχών.

Τα τελευταία θλιβερά γεγονότα στην Πατρίδα μας συνέβησαν επειδή οι καρδιές μας έκλιναν προς την όχι καλή κατεύθυνση, επειδή το φως του Χριστού δεν μπόρεσε να λάμψει σ' αυτή τη σκοτεινή εποχή, όταν εμφανίσθηκε η αμαρτία της παρανομίας.

Πιστεύω ότι, εάν με κουράγιο, με ζήλο και με ομόνοια κάνουμε πραγματικότητα την πρόθεσή μας να τελέσουμε αυτές τις τρεις ημέρες σε νηστεία, προσευχή και μετάνοια, τότε θα διαπιστώσουμε σύντομα την ανταπόκριση των Ουρανών και θα καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι κάτοικοι της Λευκορωσίας, προκειμένου να νικήσουμε το κακό με το καλό και να αποτρέψουμε εφεξής το κακό.

Το Ευαγγέλιο αναφέρει: «Έρχου καὶ ἴδε!» (Ιω. 1.46). Σας παρακαλώ, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, «ας έλθουμε στον Κύριο και ας δούμε». Άλλωστε δεν τηρούν σήμερα όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί τη νηστεία, υπάρχουν πολλοί, οι οποίοι έχουν καιρό να καθαρίσουν τη ψυχή τους με τη μετάνοια. Είναι πλήρως νόμιμη και φυσιολογική η επιθυμία του ανθρώπου να καταστήσει τη ζωή του καλύτερη, αλλά όταν επί το σκοπό αυτό δεν επικαλείται άνωθεν βοήθεια και καταβάλλονται μόνον ανθρώπινες προσπάθειες, το αποτέλεσμα θα είναι, όπως εκείνων των οικοδόμων του πύργου του Βαβέλ (Γεν. 11:1-9). Ας αρχίσουμε την πορεία μας για το καλό της Πατρίδας μας την εορτή του παλαιού σεβάσματος της Λευκορωσίας και ολόκληρου του Ορθόδοξου κόσμου, της Παναγίας του Μινσκ, η αναπαράσταση της Οποίας απεικονίζεται στο θυρεό της πρωτεύουσάς μας, ως διαθήκη των προγενέστερων γενεών: να τιμούμε την Μητέρα του Θεού, να αναζητούμε από Εκείνη βοήθεια και προστασία. Ο Θεός πάντοτε θα ακούει τη Μεσίτρια Παναγία Παρθένο, όπως Την άκουσε και στην Κανά της Γαλιλαίας, παρόλο που δεν είχε ακόμη ήρθε ο καιρός Του να ποιήσει τα θαύματα δημοσίως και να δίδει έλεος στο λαό Του.

«Δεν έχουμε άλλη ελπίδα, δεν έχουμε άλλη βοήθεια, εκτός από Εσένα Παναγία. Βοήθησέ μας, επειδή σε Σένα ελπίζουμε και Εσύ είσαι το καύχημά μας, διότι είμαστε δούλοι Σου και δεν θα ντρεπόμαστε!»

Ας είναι ο Κύριος και η Παναγία Μητέρα Του και οι Άγιοι πάντοτε μαζί μας και ιδίως τώρα, στην πρώτη μας αγαθή κοινή πρωτοβουλία!

+ *Επίσκοπος Βενιαμίν, εκλεγείς Μητροπολίτης Μινσκ και Ζασλάβλ, Πατριαρχικός Έξαρχος πάσης Λευκορωσίας*

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/45428/>