



## Δήλωση του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας σχετικά με την ένοπλη σύγκρουση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ

*Ο Αγιώτατος Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Κύριλλος προέβη σε δήλωση σχετικά με την ένοπλη σύγκρουση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.*

Συμπάσχω βαθύτατα με τους κατοίκους του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, με τους λαούς του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας εξαιτίας του νέου κύματος ένοπλης αντιπαραθέσεως, η οποία διαρκεί ήδη τριάντα και πλέον έτη. Εκ νέου καθίστανται στόχοι πυρών οικισμοί, χάνουν βιαίως τη ζωή τους άνθρωποι, καταστρέφονται ιερά προσκυνήματα, μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, οικίες αμάχων. Ειλικρινώς συμπονώ όλα τα θύματα αυτού του τρομερού πολέμου και εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των νεκρών.

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία από την αρχή της συγκρούσεως έπραττε και θα συνεχίσει να πράττει παν το δυνατόν, προκειμένου από κοινού με τους θρησκευτικούς ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν να συμπράξει στην εγκαθίδρυση ειρήνης στην πολυβασανισμένη γη του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Απευθύνομαι σήμερα προς τον Ύπατο Καθολικό Πατριάρχη πάντων των Αρμενίων Καρεκίν Β΄ και τον Πρόεδρο της Διοικήσεως Μουσουλμάνων του Καυκάσου Σεΐχη-ουλ-Ισλάμ Αλλαχσουκιούρ Πασά Ζαντέ. Αγαπητοί αδελφοί, διήλθαμε από κοινού μεγάλο δρόμο, εργαζόμενοι με σκοπό αυτή η αντιπαράθεση να μην προσλάβει χαρακτήρα θρησκευτικής συγκρούσεως, ώστε τα προβλήματα να επιλύονται κατά τρόπον ειρηνικό. Σήμερα ο καθένας μας και όλοι μαζί πρέπει να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να σταματήσουμε την αιματοχυσία.

Θεωρώ πολύ σπουδαίες τις συμφωνίες, οι οποίες επετεύχθησαν με τη μεσολάβηση της Ρωσίας στο επίπεδο των υπουργών Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας. Απευθύνω έκκληση στις πολιτειακές ηγεσίες αμφοτέρων των χωρών να αξιοποιήσουν την εκεχειρία προκειμένου να μεταφέρουν την επίλυση των ζητημάτων στο πολιτικό πεδίο. Για χάρη του μέλλοντος των δύο γειτονικών λαών καλώ να παραταθεί το καθεστώς καταπαύσεως πυρός και να χρησιμοποιηθεί για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Μια «κακή» ειρήνη είναι προτιμότερη μιας «καλής» διαμάχης: αυτή η παλαιά αλήθεια σήμερα είναι όσο ποτέ επίκαιρη. Υπό συνθήκες ειρήνης υπάρχει η δυνατότητα συναντήσεων, επικοινωνίας, αναζητήσεως λύσεων στα προβλήματα. Όμως όταν διεξάγεται πόλεμος, χύνεται ανθρώπινο αίμα, διαπράττονται εγκλήματα, είναι δύσκολο υπό τέτοιες συνθήκες να επιτευχθούν κοινές πολιτικές αποφάσεις.

Απευθύνω θερμή έκκληση σε όλους τους μετέχοντες στη σύγκρουση: λυπηθείτε τη ζωή ο ένας του άλλου. Ας σταματήσει το χρονόμετρο του αιματηρού διχασμού εν ονόματι του ειρηνικού μέλλοντος. Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν ήσαν ιστορικά και θα παραμείνουν γείτονες, οι Αζέροι και οι Αρμένιοι σε κάθε περίπτωση θα ζουν ο ένας δίπλα και μαζί με τον άλλον.

Εύχομαι σε όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτή τη σύγκρουση κάθε επιτυχία στην οδό της ειρηνικής επιλύσεως των υφισταμένων προβλημάτων. Σας παρακαλώ να επιδείξετε όλη σας την εμπειρία και τη σοφία για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων και την υπερκέραση των εμποδίων, τα οποία φράσσουν την οδό της αλληλοκατανοήσεως. Σήμερα από τις αποφάσεις σας εξαρτάται η

ζωή πολλών ανθρώπων και το ειρηνικό μέλλον των λαών σας.

**† ο Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών**

**Κύριλλος**

---

Μια πηγή: <https://mospat.ru/gr/news/45347/>